

Een heleboel sport in de wijk

Mohamed met hulp van Souhaïl, Wail en Samir

Er is veel sport in de wijk, de verslaggevers van de kinderkrant wilden er achter komen wat voor sport dan allemaal.

Saskia gaat naar de fitnessschool, ze vindt dit belangrijk en leuk. Ze is 57 jaar oud, ze kent maar liefst 50 sporten! Saskia zegt: 'je bent nooit te oud om te sporten.' Ze is onze coach bij het schoolvoetbaltoernooi. Saskia vindt voetbal en honkbal erg leuk om te doen, daarom kon ze niet kiezen tussen deze twee sporten. Ze houdt van samenspel bij het voetballen. Saskia houdt niet van denksporten, ze houdt alleen van fysieke sporten.

Denksport

Er zijn verschillende soorten denksporten zoals: schaken, dammen, domino, mahjong en nog veel meer. Er zijn ook veel conditiesporten. Bijvoorbeeld: voetbal, honkbal, tennis, taekwondo, zwemmen, handbal, badminton, atletiek, hockey en wielrennen.

We hebben ook een vrouw gesproken op de Gedenkiaan die elf jaar hier woont. Ze vindt zwemmen leuk, maar ze zwemt niet meer nu haar kinderen groot zijn. Ze zou wel een nieuw zwembad willen in de wijk. Ze zei dat de C1000 en de Lidl gesloopt gaan worden, tussen de flats van de Gedenkiaan komt dan een speeltuin en zou een pannaveld komen maar daar is nog geen geld voor. Misschien wordt het vanuit de gemeente betaald.

Mijn sport

Mijn (Mohameds) sport, is taekwondo. Ik heb mijn blauwe slip, dat is een band met de kleur blauw en groen. Ik ken

taegeuk 4, dat zijn een soort bewegingen die je voor je examen moet kunnen. Ik ga voor mijn blauwe band. Daarna komt de rode slip, daarna rode band, daarna zwarte slip en daarna de zwarte band. Nog drie banden en twee slippen. Nog twee jaar te gaan.

Schoolproject

Bij basisschool Wereldwijs wordt er een project gehouden over sport en gezondheid. Op tien april gingen we starten met het project; er kwam een vrouw langs. Ze dacht dat de school een fitnessschool was. En op vrijdag 13 april gingen groep 5, 6 en 7 touwtje springen, drie minuten lang. Dat is goed voor je conditie. Als je niet sport krijg je overgewicht en diabetes (suikerziekte). Als je te veel eet en luiert is het slecht voor je hart. De kinderen waren heel moe en kregen een zelfgemaakte gezond koekje. Dit hebben ze samen met juffrouw Ilse gemaakt. Het was heel lekker.



Buitenspelen is ook een soort sport. Foto gemaakt door Oumaima

COLOFON

Redactie: Youssra, Hanane, Oumaima, Anissa, Mohamed, Souhaïl, Majda, Bijoux, Sanne Rooseboom, Walter van Vliet (Factor-G.), Mehdi Delghandi (Factor-G.)

Ontwerp: Nine Fluitsma, www.ninefluitsma.nl

Met dank aan: Mustafa Ben Haddou, Multicopy Gouda, Basisschool Wereldwijs, de bakker, de C1000, de wijk-agent en de surveillanten. En heel veel enthousiaste kinderen die een keertje mee kwamen helpen.

De kinderkrant wordt mogelijk gemaakt door Factor-G en ondersteund door de Brede School en Wijkteam Oost.



MEE DOEN!

Wil je mee doen met de kinderkrant? Of heb je een leuk idee voor een artikel?

Mail naar: kinderkrantoost@hotmail.com

DE KINDERKRANT VAN OOST

JAARGANG 1 • NUMMER 2 • MEI 2012 • GOUDA OOSTERWEI



Bij de bakker aan de De Rijkestraat, foto gemaakt door Majda

Winkels in Oosterwei

Majda, met hulp van Mohamed, Ilham, Imane, Anissa en Oumaima

Kleren koop je in de stad maar brood en fruit kun je in de wijk kopen. Alleen veranderen die dingen wel omdat veel winkels gaan verhuizen. Wij gingen daarom de buurt in om te schrijven over winkels.

We gingen eerst naar de bakker aan de De Rijkestraat. En

we vroegen hem; wanneer gaat u verhuizen? 'Over twee of drie jaar,' zei de bakker. Hij weet het niet precies maar verhuist dan misschien naar de Bosweg.

De bakker verkoopt niet alleen brood, maar ook lolly's, hallal frikandellen, eieren, appeltaart, koekjes, gist. Het rook er lekker naar brood. Er stond ook een zilveren beker

Vervolg op pagina 2 →

→ Vervolg van pagina 1

op de koelkast. Die was voor het voetbal, de bakker was sponsor van een team dat had gewonnen.

Elke dag komen meer dan 200 klanten in deze winkel.

Toen gingen we naar de C1000. Dat was leuk. We vroegen aan Gerof de manager: 'Wat gebeurt er met de C1000?'

Hij zei: 'Die bestaat nog drie jaar daarna komen woningen op de plek van de C1000.'

Misschien komt er geen C1000 maar een Jumbo naar het winkelcentrum op de plek waar nu Springers is. Springers is al afgebroken. De C1000 kwam in 1992 in Oosterwei, vertelt Gerof. De winkel bestaat dus al 20 jaar. Vandaag kwamen er 1000 mensen, op een dag. Dat weten de caissières die het optellen op de kassa.

Toen gingen we naar Lidl. We vroegen aan Niels de assistent-bedrijfsleider hoe lang de Lidl nog blijft. Tot het winkelcentrum af is, zei hij. Hij was winkelwagens netjes recht aan het zetten. In het weekend komen er ongeveer 2000



Niels buiten de Lidl, foto gemaakt door Majda

mensen per dag naar de Lidl, door de week iets minder. Ik (Majda) vond het leuk om mensen vragen te stellen en ook dat we een lolly kregen bij de bakker. Bij de C1000 zagen we de baas dat was leuk. Hij deed heel aardig tegen mij en ik stelde vragen.



Gerof in de C1000, foto gemaakt door Imane

Lekker weer

Souhail

Het is leuk om buiten te spelen, want de zomer is er bijna nu. De vogeltjes fluiten dat is toch fijn. Je kunt fietsen, voetballen, in de speeltuin spelen en vliegeren. Je kan van alles doen buiten, je kunt ook vakantie houden dat is leuk voor mensen. Als je dan vrienden maakt is dat ook leuk. Ik vind het fijn als de zon schijnt.

De middelbare school

Column van Anissa

Ik ben Anissa en ik zit in groep 8. Volgend jaar ga ik naar de Meander Gouda, ik vind het een hele leuke school. Ik ben naar de open avond van de Meander geweest.

Op de middelbare school word je een puber en jij en je vrienden groeien soms uit elkaar.

Op de basisschool gaan we eerst nog een eindmusical ma-

ken, we krijgen zeker weten een hele leuke eindmusical. Bij de Meander Gouda kun je uit drie vakken kiezen, namelijk uit Digi Media, voetbalklas en Fashion & Styling. Elke woensdag ga je naar het vak dat je uitgekozen hebt. Ik zie bij de Meander straks veel bekende gezichten, van mensen die ik van de basisschool ken. Mijn vriendinnen gaan ook naar de Meander, maar ik kom niet bij allebei in de klas.

Is dit een veilige buurt?

Een interview met de wijkagent door Youssra

We hebben de wijkagent geïnterviewd omdat we benieuwd waren naar hun mening en baan. Wijkagent Co was in het interview aanwezig samen met surveillanten Damla en Michel.

Voelen jullie je veilig in de buurt? Ja, zeggen ze alle drie

Wat is het verschil tussen een wijkagent en een surveillant? 'Ik los sociale problemen op, als iemand ruzie heeft of gepest wordt dan probeer ik in te grijpen,' zegt Co. De surveillanten helpen haar.

Komt u voor mensen op? Ja, antwoordt Co. 'Als mensen in de problemen zitten dan kijk ik wie ze kan helpen. De surveillanten zien het en verwijzen het naar mij.'

Dus ze letten eigenlijk op? Surveillant Michel: 'Ja precies. Als wij denken dat iets er niet goed uit ziet, dan schakelen we de wijkagent in.'

Werken jullie alleen in deze wijk? Co: 'Ja, alleen in Oosterwei.' Michel: 'Ook in Bloemendaal en in Plaswijk.' Damla: 'Overal maar meestal in Oosterwei.'

Hoe maken jullie de buurt veiliger? Co: 'Nou als de stoep niet goed is dan vermelden we dat, en als er boeven wonen dan gaan we vaker langs. Bij een inbraak gaan we ook naar de slachtoffers om te vragen hoe het met ze gaat. We geven advies aan de mensen in de wijk.' Surveillant Michel: 'Soms geven we mensen een bekeuring als ze bellen tijdens het autorijden want dat is heel gevaarlijk.'

'Net liepen we buiten,' vertelt Co, 'en mensen zeiden dat er hier auto's worden vernield. Dat moeten we doorgeven aan de gemeente zodat er camera's op die plek komen.' De wijkagent geeft ook les op scholen in de wijk over diefstal of over internet. Ze vindt de dag te kort, zegt ze. **U twittert toch?** 'Ja! Iedereen moet mij volgen! We zoe-



Michel, Souhail, Damla, Co, Youssra en twee hulpjournalisten. Foto gemaakt door Hanane

ken vandaag bijvoorbeeld een zwarte scooter want de dader heeft iets gejat. Laatst was er een jongen kwijt op een driewieler en dat hebben we ook getwittert.'

Terwijl we het interview houden maken de walkietalkies van de wijkagent en de surveillanten steeds geluid. Zo krijgen ze meldingen door, leggen ze uit.

Hoe verplaatsen jullie je? Per auto, scooter, fiets en te voet, zegt Michel.

Zou u het aanbevelen om politieagent te worden? 'Ja want je kan mensen helpen,' antwoordt Damla.

Maar als brandweer kan je dat toch ook of als dokter? Maar ik begrijp u wel, voorkomen is beter dan genezen.

Ja dat is zo, zegt Co.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om bij politie te gaan? Damla: 'Ik wilde het al van kleins af aan ik help graag mensen en je beleeft heel veel.'

Moeten jullie wel eens jullie vuurwapen gebruiken? Nee eigenlijk nooit, zeggen ze. Surveillanten hebben sowieso geen vuurwapen.

Worden jullie anders aangekeken omdat je van de politie bent? Co: 'Nee eigenlijk niet, maar ik ben nieuw in de wijk dus mensen moeten eraan wennen en ik ken ook nog niet iedereen.'

Heeft u wel eens nachtdienst? 'Ja en dat vindt ik heel leuk.'

Vindt u het niet eng? 'Nee nooit.'

De middelbare school II

Column van Hanane Y.

Ik zit zelf nog niet op de middelbare school, ik zit pas in groep 7. Maar mijn zussen zitten op de middelbare school; op het Antonius College Gouda. Het is heel raar als je als leerling naar de middelbare school gaat. Je kent nog niemand want je oude vrienden zijn naar een andere school en er is maar een kleine kans dat je bij ze zit. Wij zeggen meester of juffrouw maar op de middelbare school noem je de leraar meneer en zijn achternaam of mevrouw en haar achternaam. Voor je naar de middelbare school gaat maak je een entreetoets in groep 7, die zegt al een beetje wat voor niveau je gaat halen. In groep 8 ga je de cito-toets maken en dan krijg je een uitslag net als mijn vriendin Anissa. Zij heeft Meander gehaald en haar klasgenoten ook. Je hebt dus wel een kans dat je samen komt in een klas. Wanneer je naar de middelbare school gaat heb je boeken nodig die je moet bestellen en pennen, schriften, kladblok.