

In het Joy XL Tienercentrum

Door Mohamed

Joy XL is een tienercentrum in Gouda vlakbij Goverwelle station en achter de school 't Carillon. Joy XL is open van maandag t/m vrijdag, de tijden variëren. Maandag is het open van 15.15 tot 18.00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 15.30 tot 21.00 uur, vrijdag van 15.00 tot 19.00 uur één keer per maand op zaterdag van 18.00 tot 20.30 uur is er een kinderdisco. Het is voor jongens en meisjes tussen de tien en vijftien jaar oud, ook wel eens vanaf 8 jaar oud.

Ik heb vragen gesteld aan Ahmed Zakri, hij is jongerenwerker. Hij vindt het leuk dat de kinderen zich inschrijven bij Joy XL. Je moet een pasje hebben om een activiteit te kunnen doen. Als je geen pas hebt mag je niet aan een activiteit mee doen, dus je moet je altijd inschrijven. Er zijn veel activiteiten, zoals breakdance, koken, kinderdisco.

Op de muren staat Joy XL in graffiti. Binnen zijn heel veel palen versierd. Zoals een regenboog, een paarse paal, een zwart witte paal, een mozaïek paal. Heel vrolijk. Bij Joy XL is een grote kamer met zes computers er zijn drie mensen op kantoor Mimoun, Rashid en Ahmed. Ze werken samen met de brede school.

In een zaaltje waren kinderen aan het dansen met een juf, ze waren ongeveer acht jaar oud. Ik stelde vragen aan Ahmed Zakri, hij werkt daar 8 jaar hij zei: er zijn veel consultants (advies) over jeugdcriminaliteit, over school, stage (vanaf 18 jaar), werk, doorverwijzen naar jeugdzorg. Hij vindt de drukste dag vrijdag. Joy XL is alleen voor jongeren die in Gouda wonen.



Het kantoor bij Joy XL, foto gemaakt door Mohamed



Tienercentrum Joy XL, foto gemaakt door Mohamed



MEE DOEN!

Wil je mee doen met de kinderkrant? Of heb je een leuk idee voor een artikel?
Mail naar: kinderkrantoost@hotmail.com

COLOFON

Redactie: Youssra, Mohamed, Majda, Bijoux, Hanane, Oumaima, Kaoutar, Chaima, Sanne Rooseboom, Walter van Vliet (Factor-G), Mehdi Delghandi (Factor-G)

Ontwerp: Nine Fluitsma, www.ninefluitsma.nl

Met dank aan: Multicopy Gouda, Basisschool Wereldwijs, de bibliotheek, Joy XL. En heel veel enthousiaste kinderen die een keertje mee kwamen helpen.

De kinderkrant wordt mogelijk gemaakt door Factor-G en ondersteund door de Brede School en Wijkteam Oost.



DE KINDERKRANT VAN OOST

JAARGANG 1 • NUMMER 3 • SEPTEMBER 2012 • GOUDA OOSTERWEI



Kleurige kinderboeken in de bibliotheek, foto gemaakt door Bijoux

Werken tussen de kinderboeken

Door Bijoux

Er is een bibliotheek in de wijk voor kinderen, een van de mensen die er werkt heb ik geïnterviewd. Ze heet: Janneke van Loo. In de bibliotheek staan minstens 5000 boeken. Als je voor de eerste keer in de bibliotheek komt, ziet het er heel kleurig uit door al die leuke kinderboeken.

Waar liggen de populairste boeken?

'De meeste populairste boeken liggen in de gele kast in de hoek. De bibliotheek is een rustige plek om te lezen.'

Wat zijn uw lievelingsboeken?

Ze vindt Annie M.G. Schmidt boeken heel leuk om te lezen. Janneke van Loo vertelt dat haar dochters in de klas Vervolg op pagina 2 →

→ Vervolg van pagina 1

zaten bij kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander.

Hoelang werkt u hier?

'Ik werk 28 jaar in de bibliotheek, twee middagen per week. Ik leg boeken netjes op hun plek in de kasten. En we geven kinderen advies over welke boeken ze zouden kunnen lezen. Avonturenboeken, spannende boeken, prentenboeken of strips bijvoorbeeld.'

Heeft u daar een opleiding voor nodig?

'Ja.'

Hoe oud moet je zijn om hier te werken?

'Minstens 17 jaar, maar ik was 31 toen ik begon.'

Kost het geld om boeken te lenen?

'Nee, dat kost niks.'

Vindt u het leuk om hier te werken?

'Ja, heel leuk. Maar niet als er veel kinderen zijn die heel druk doen. Wat ik wel leuk vind is dat het werk zo afwisselend is.'

Als je meer over de bibliotheek wilt weten ga dan op:

www.bibliotheekgouda.nl

Gedicht over Het Weer

Door Majda

Soms lijkt het droog maar het regent, dat is niet leuk als het zomer is

Wanneer komt de zon? Kom, kom, kom, waar blijf je zon?

Het regent

Heel veel mensen vinden het saai, kinderen kunnen niet buiten spelen

Dat is niet leuk.

Saai vinden ze niet leuk.

In de zomer spelen veel kinderen buiten

De zomer is leuk, het zonnetje schijnt en dat is fijn.

Ik vind zon leuker dan regen, als het regent word ik nat en dat is niet leuk.

Zon, zon, zon kom bij mij dat is erg fijn

Dat is fijn, fijn, fijn

Lente is leuker dan winter

In de winter is het heel erg koud

Als het zomer is, dan kan je lekker genieten van het zonnetje en dan kan je ijs eten en je kan lekker met aardige kinderen spelen.

Dat is leuk, kijk naar het weerbericht, voor je het weet ben je kletsnat

Er zijn verschillende weersoorten

Sneeuw, regen, zon, hagel

Ik vind zon leuker dan regen, sneeuw en hagel

In de zomer kan je lekker koude kleren aan doen

In de winter moet je de verwarming aandoen

En als het hagelt kun je pas naar de winkel als het stopt.

Als het regent kun je niet genieten

Als de zon komt kun je naar het strand

Bijoux over boeken

"Mijn lievelingsboeken zijn Korenwolfboeken. Ik vind Korenwolfboeken leuke boeken omdat ze gaan over een groep kinderen die spannende avonturen beleeft. En mijn lievelingsdeel is: Het geheim van de zoenende gasten. Over twee hotelgasten die zich verdacht gedragen."



Rechts op de foto Janneke van Loo, foto gemaakt door Bijoux

Mini-interview in de Lidl

Door Kaoutar en Chaima

Hallo ik ben Kaoutar met mijn vriendinnetje Chaima hebben we iemand geïnterviewd en die werkt bij de Lidl. Hij is anoniem. Dit zijn de vragen en antwoorden.

Hoe vind je het om in de Lidl te werken?

Leuk!

Hoe kwam je op het idee om daar te werken?

Vrienden hadden me het verteld, ik werd geïnspireerd en ik had geen geld!

Hoe was je eerste werkdag?

Leuk en grappig.

Wat wil je later worden?

Vakkenvuller!

Wat is het gekste dat er gebeurt in de winkel?

Klanten die gek zijn!

Waar naar toe op vakantie?

Door Hanane

De meeste mensen gingen op vakantie in de zomer, sommigen bleven hier in Nederland. Iedereen heeft wel een lievelingsland. En lievelingsvervoer. We hebben een paar mensen geïnterviewd over hun vakantie. Een daarvan is mevrouw Heuvelman, zij gaat vaak naar Friesland omdat ze het heerlijk vindt in Friesland. Zij gaat ook naar andere landen, bijvoorbeeld naar Finland. Mevrouw Heuvelman gaat vijf keer per jaar wel ergens heen.



Mevrouw Heuvelman, foto gemaakt door Hanane

We hebben ook de man die bij broodjeszaak Morodi werkt gevraagd. Hij gaat naar Marokko en als hij gaat is hij daar vier weken om zijn familie op te zoeken want al zijn familieleden zitten in Marokko. Hij gaat niet naar een ander land.

Ik heb ook Mohammed Rasta gevraagd (medewerker van de bakker). Hij gaat ook naar Marokko, hij blijft een maand om naar zijn familie te gaan. Hij vindt het leuk, hij gaat met het vliegtuig of de auto. Als hij in Marokko is geeft hij ook cadeaus. Ik heb ook een vrouw die in haar tuin stond gevraagd waar ze het liefste op vakantie gaat en ze zei Frankrijk. Ze blijft daar dan drie weken, ze gaat daar heen omdat het niet ver is en het is daar mooi. Ze gaat met de auto en zij gaat met haar man.

Ik was zelf in Nederland deze zomer.

Mode

Column van Youssra

Ik wil later een modebedrijf beginnen, om dat te beginnen moet je een opleiding volgen bij de modeacademie. En om dat te kunnen doen moet je eerst de havo volgen en de opleiding duurt vijf jaar volgens mij. Ik wil iets met mode doen omdat ik best wel veel met mode heb en ik vind het leuk om iets nieuws te creëren. Ik wil kleding creëren die je zo in de winkel kan kopen en ook mode die je op de catwalk kan aantrekken. Bij die kleding wil ik ook bijpassende schoenen maken zodat je dan een setje hebt. Ik dacht een keer aan mode en al die dingen die er bij horen. Daarna ging ik tekenen en toen tekende ik kleren en bijpassende schoenen. Vanaf dat moment vind ik het zo leuk dat ik er mee door wil gaan.

Gedicht over Roken

Door Mohamed

Roken, roken en roken

Het lijkt niet op koken

In sigaretten zit aceton

Ik wou dat er niemand aan begon

Je kan longkanker krijgen

Je gaat ervan hijgen

Door roken krijg je een stoot

Je gaat er misschien van dood

Ik zag het in de reclame

Ik zag een rokende dame



Mohamed en zijn verbodsbord